



>RADICALANTIFASCISTWORD//ΕΚΔΟΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ANTIFA★LAB//ΤΕΥΧΟΣ 4//06-09

ΣΤΙΣ μητροπόλεις
του εντειγνόμενου
κοινωνικού φασισμού
δεν
καλοκαιριάζει,
ποτέ.



“

Καθώς το αστικό περιβάλλον ξαναχτίζεται, ολοένα και πιο βεβιασμένα, με σκοπό τον ιαταπιεστικό **έλεγχο** και το κέρδος, ταυτόχρονα, γίνεται όλο και πιο ευάλωτο και προκαλεί όλο και περισσότερους βανδαλισμούς. Ο καπιταλισμός, στο θεαματικό του στάδιο, ξανακτίζει τα πάντα ως ψεύτικα - και παράγει εμπρηστές. Επομένως το σκηνικό του γίνεται παντού το ίδιο εύφλεκτό όσο ένα γαλλικό πανεπιστήμιο.

[Guy Debord 1973].

43



Το ANTIFA★LAB είναι μια αντιφασιστική συνέλευση που ζει και δρα στην αθηναϊκή μητροπολη, έχοντας διαρκώς στο στόγχαστρο της όλους τους φασισμούς -είτε αυτοί κουβαλάνε πάνω τους σβάστικες είτε όχι. Δεν έχουμε καμία σχέση με κανένα κρατικό ή mediaκο θεσμικό φορέας (και καμία όρεξη δεν έχουμε να αποκτήσουμε στο μέλλον).

Αν έχεις κάτι να μας πεις στείλτο στο antifalab@yahoo.gr -αλλιώς μπορείς και να μας πετύχεις στον δρόμο.





οι αστικοί χάρτες απ' το βιβλίο "πέρα απ' το blade runner: αστικός ελεγχός - η οικολογία του φόβου" απεικονίζουν πολεοδομικά - αστυνομικά σχέδια για το "μάτρωμα" μεταναστών και λοιπών "περιθωριακών" με την συμβολή ομάδων ρουφιάνων - κατοίκων.

Εκεί μακριά (;) στην καλιφόρνια των ΗΠΑ...



> Μετά από μια χρονιά με έντονες συγκρούσεις, μετά από απροκάλυπτες δολοφονικές επιθέσεις μπάτσων, φασιστών κλπ, και μετά από πολυπλοκθείς συγκρουσιακές διαδιπλώσεις μεταναστών σε Αθήνα και Πάτρα, τα προεκλογικά προγράμματα δύο ων των κομμάτων μιλούσαν για τους μετανάστες. Εντάξει, λέγαν και για το πόσο καλά είναι τα δέντρα και πως πρέπει να είμαστε τίμιοι γιατί δεν πάει άλλο!... αλλά όλοι μιλούσαν για το "πρόβλημα των μεταναστών". Όλα τα κόμματα συμφωνούσαν πως πρέπει να δωθεί μία "λύση". Το Λ.Α.Ο.Σ. δε φοβήθηκε να ξεσπομέσει αυτή τη λύση λέγοντας ξεκάθαρα αυτό που σκέφτονται χιλιάδες έλληνες νοικοκυράριο {περισσότεροι απ' αυτούς που ψήφισαν Λ.Α.Ο.Σ. τελικά}: "έξω οι ξένοι". Κι ο εθνικός κορμός, όλο το συμφερό των μικρών και μεγάλων αφεντικών που έχουν κάτισει τις περιουσίες τους πάνω στην εκμετάλλευση των μεταναστών νίπτει τα κέρια του. Κάνουν πως ανπουχούν για την κατάσταση στις γειτονιές τους ή για την κατάσταση των "εξαθλιομένων". Και χρησιμοποιούν την ακροδεξιά για ξεκάρφωμα. Για να κάνουν τη βράδυκη δουλειά Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του Γ. Παπανδρέου: «Η απουσία πολιτικής της Ν.Δ. έχει κάνει την κοινωνία μας ξέφραγο αρπέλι. Και αυτή την ανομία τη ζούμε παντού, στην Θμόνοια, στην Κυψέλη, στην Πάτρα, από το Αγαθονήσι μέχρι τον Άγιο Παντεπέντονα» Δε μιλάμε εδώ για "φόβο του διαφορετικού" ή για ξενοφοβία. Μιλάμε για την άγρια εκμετάλλευση που συμβαίνει εδώ και δεκαετίες και τώρα πια γίνεται όλο και πιο απροκάλυπτα δολοφονική: Ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ψάχνει απεγγνωσμένα τρόπους να αποφύγει τις συνέπειες της κρίσης κι έτσι μη μπορώντας να επιπίζουν πια σε οικονομική άνοδο, ψάχνουν να βρουν ποιός τους φταίει.

>>>

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ:

...η συνέχεια του πολέμου

Tous φταίνε οι μετανάστες. Tous φταίνε επειδή τώρα με τις αναδουλείες θέλουν να tous στραγγίζουν ακόμα περισσότερο. Tous φταίνε γιατί ακόμα και με tous μπάτσους, τον στρατό, tous φασίστες και τη μαφία να tous επιτίθεται, tous φοβούνται ακόμα. Και καλά κάνουν και φοβούνται... Κι αυτή η κοινωνία μοιάζει όλο και περισσότερο σα να ετοιμάζεται για πόλεμο.

Η πολιτική διαχείρισης των μεταναστών σήμερα έχει πιγήτερο να κάνει με τη οργάνωση και την υποτίμηση της εργασίας tous και περισσότερο με ένα καθεστώς ασφάλειας στην επικράτεια του ελληνικού κράτους όπου υπάρχουν πλέον κοινότητες μεταναστών σε σεβαστούς αριθμούς -κι ενώ βρισκόμαστε σε καιρό κρίσης.

Το αποτέλεσμα των ευρωεκδογών μπορεί να μη έχει και ποδύ σημασία, ίσως ακόμα κι οι ίδιες οι εκδογές να μην έχουν μεγάλη σημασία, απ' ότι φαίνεται πάντως η άνοδος των ακροδεξιών [και η διαφήμιση που tous κάνουν] είναι το προκάλυμα για την επίσημη και θεμοθετημένη επίθεση στους μετανάστες. Tous μετανάστες που είναι το πιο υποβαθμισμένο αλλά κι οργισμένο κομμάτι της εργατικής τάξης. Και που είναι καιρό τώρα σε πόλεμο με τα ελληνικά αφεντικά και το στρατό tous. (Να θυμίσουμε γι' απληματικά ποράπωσ ο ελληνικός στρατός είναι και στο αφγανιστάν...;)



με αλλα μέσα

«...οι παραπομποί μετανάστες, οι οποίοι βρίσκονται σε διεθνή χώρους ήδητα, θα απορρίψουν τη υποθέσης από τα πλαίσια και τα παραπομπούν του σταθμού λιμενικών...»

...η αρχοτερή σταν κυβερνητικού τηρού χώρα, αποτελεί τις πόλεις εποιόδου στους λαϊσμούς μετανάστες. Οριαριστικά μια για την ανθρωπότητα δικαιοφορετικές εθνιστήτες. Ερώτησαν τον πρωθυπουργό της νέα πραγματικότητα, στην οποία θα δεχόμαστε μόνο τους αλλοδαπούς που δικαιούνται να ζητήσουν πολιτεία απόλοι»

S. Berlusconi, πρωθυπουργός της Ιταλίας, 12/6/09





> Και οι εκλογικοί αναλυτές ξεχύθηκαν συγκλονισμένοι για να μιλήσουν βαρύγδουπα για τα μονύματα των ευρωεκλογών: την ανοσυχητική άνοδο της δεξιάς [και των άκρων της] για τον φασίστα Φάρατ της Αγγλίας κι απ' την άλλη για την άνοδο των πρασίνων και την εντεινόμενη οικολογική ευαισθησία των ευρωπαίων πολιτών. Και η ανότη φλυαρία των δημοσιογραφικών αναλύσεων ακολούθησε την φλυαρία των προεκλογικών ομιλιών: **και οι μαλακίες δε σταματάνε ποτέ...**

Οι ευρωπαϊκές εφημερίδες που καιρό τώρα σαχολούνται πολύ περισσότερο με τις υποτιθέμενες ερωτικές περιπέτειες του ιταλού γερομαλάκα - μεγιστάνα των media, έδωσαν ιδιάίτερη σημασία στηνίκη του Μπερλουσκόνι [και του Σαρκοζί] μεταφράζοντας την και ως επιβράβευση στην σκληρή πολιτική των 2 κυρίων στο ζήτημα της "παράνομης" μετανάστευσης [σε αντίθεση με την πιο "ήπια και ανθρωπιστική" υποτίθεται στάση των σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων στο ίδιο θέμα].

Αυτό που δεν είπαν τα ευρωπαϊκά media είναι αυτό που όλοι γνωρίζουν: Ότι οι λεγόμενες κεντροαριστερές κυβερνήσεις με την ππούτερη στάση, δεν υπήρξαν [σαν υπήρξαν] "ανεκτικές" λογώ ευγενικής ψυχής ή αντιρατσιστικών συναισθημάτων: Υπήρξαν πιο ανεκτικές στους μετανάστες χωρίς χαρτιά γιατί μέχρι σχετικά πρόσφατα -προ Κρίσης, για να το πούμε έτσι- επειδή υπήρχαν περισσότερες διαθέσιμες

θέσεις εργασίας στον ευρωπαϊκό καπιταλισμό -θέσεις εργασίας για άγρια εκμετάλλευση, βεβαίως [δύσκολα θα θυμηθούμε περιπτώσεις "sans papiers" μεταναστών να εργάστηκαν σαν διοικητικά στελεχή ή να δουλεύαν 35ωρο και με ένσημα, που ήτει ο λόγος]. Όχι. Η κεντροδεξιά στροφή δεν είναι καμιά ιδεολογική μανούβρα των ευρωπαίων πολιτών. Είναι η πολεμική διαχείριση ταραγμένων κοινωνιών σε καιρό κρίσης. Γιατί τώρα πια τα [κακοποιηρωμένα] εργατικά χέρια περισσεύουν και η φτώχεια συχνά δημιουργεί ανησυχία στην δημόσια τάξη... Τα ευρωπαϊκά αφεντικά το ξέρουν αυτό -και προτιμούν να βρουν τα κατάλληλα καθάρματα που θα πάρουν πάνω τους την ακληρή δουλειά να ξεμπερδεύουν με τους περισσευάμενους εργάτες και να τρομάξουν για τα καλά τους υπόλοιπους. Άλλιας μπορεί και να σκεφτούν, περισσευάμενοι και μη, απ' το να τρώγονται μεταξύ τους, να ακονίσουν τα δοντάκια τους για αλλού. Και αυτά δεν είναι ρίσκα που κανένας ηγέτης, μηδε -πράσινος, φούξια ή πουά, δεν θα ήθελε να πάρει – ειδικά στους ευαίσθητους καιρους που ζούμε.

Οι ευρωεκλογές δεν απέδειχαν παρά αυτό που, απ' την ισπανία μέχρι τη λίθινη και την νότια ιταλία κι απ' το αφγανιστάν μέχρι την σάμο, όλοι γνωρίζουν: Η βία του αδικοπρωτικού ταξικού πολέμου επιταχύνεται. Κι όσοι κάνουν πως δε την βλέπουν θα είναι οι πρώτοι που θα την δεχτούν και πάνω τους σαν αυτονόητη.

ΙΑΝΟΥΑΓΓΕΛΟΥΣ

> Πάνω απ' όλα

ΗΑΣΤΥΝΟΜΙΑ...

> Γιατί αυτοί ξέρουν το καλό μας καλύτερα από 'μας. Γιατί οι γιατροί αποφάσισαν πως το κάπνισμα είναι θανατηφόρο και πρέπει να απαγορευτεί δια νόμου. Ενώ οι ατέλειωτες ώρες δουλειά και τα ατέλειωτα πηγαινέλα στο μετρό κάνουν καλό στην καρδιά! Κι έτσι, "για το καλό όλων", κάνων παράνομη μια συνήθεια που έχει σχεδόν όλος ο κόσμος εδώ και αιώνες. Απ' ότι φαίνεται η εξουσία των γιατρών έχει αυξηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Και μοιάζουν πλέον με ιερείς. Ιερείς που κηρύγτουν το "σωστό τρόπο ζωής" στους υπηκόους τους. Και η υγεία γίνεται στα χέρια τους ιδεολογικό όπλο που οδηγεί στον νέο ολοκληρωτισμό.

Γιατί πως αλλιώς εκτός από ολοκληρωτισμό να δούμε την απαγόρευση μιας κοινωνικής συνήθειας τόσο διαδεδομένης; Πώς να μη δούμε αυτό το εγχείρημα σαν έλεγχο συμπεριφορών; Όχι πως ξαφνιαζόμαστε. Έχει γίνει ήδη πολλή δουλειά από τα media και το κράτος προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι ώστε κοινωνικές συμπεριφορές να αντιμετωπίζονται σαν επιστημονικά ζητήματα και όχι σαν επιλογές. Να αντιμετωπίζεται ο κάθε άνθρωπος σαν αμαρτωλός επειδή καπνίζει, επειδή δεν είναι fit, ή επειδή κουράζεται. Κι έτσι οι επιλογές που κάνει ο καθένας στη ζωή του μ' ευθύνη των πράξεων του, ν' αντιμετωπίζονται με μια

λογική σωστού ή λάθους. Και την απάντηση καλείται να τη δώσει για μας ο ειδικός επιστήμονας και να την επιβάλλει ο μπάτσος. Κι εκεί που αρχίζουν να μιλάνε οι ειδήμονες σταματάει η λογική (σαν τον στρατο...). Γιατί το ζήτημα της υγείας είναι αδιαπραγμάτευτο! Ενώ η καταπίεση δεν είναι...

Ξαναλέμε, το ζήτημα της απαγόρευσης του καπνίσματος και μέσω αυτής του ξανασχεδιασμού του δημόσιου χώρου και των κοινωνικών σχέσεων δεν είναι στενά ιατρικό, είναι πολιτικό και οδηγεί στον ολοκληρωτισμό με γρήγορα βήματα.

Δεν είναι το κάπνισμα που κάνει κακό, είναι οι γιατροί κι οι μπάτσοι. Κι όσοι κόπτονται για ένα δήθεν υγιεινό περιβάλλον. Γι αυτό χαλαρώστε, κάντε κανά τσιγάρο με κανά φίλο και μη τους αφήστε να μας τρελάνουν. Άλλιώς θα καταντήσετε να τρέχετε σε γυμναστήρια, σολάριουμ, να κάνετε δέκα τσεκ απ το χρόνο και με τα νεύρα κορδόνια. Άσε που θα στραβωκοιτάτε από ζήλεια όποιον καπνίζει και δε θα μπορείτε να κάνετε φίλους με στραβωμένη φάτσα... Όπως λέει και το σύνθημα "δεν υπάρχουν παθητικοί καπνιστές, υπάρχουν μόνο αντιπαθητικοί αντικαπνιστές". Και ενίστε ενεργητικοί ρουφιάνοι.

n υγεία...



LIVEYOURMYTHIN



"Σχεδόν 300 μέτρα μακριά από τη νήσο Λέσβο μας εντόπισε ένα σκάφος του ελληνικού διμενικού. Ήταν ένα γρήγορο άσπρο σκάφος που μας κύλωνε με μεγάλη ταχύτητα. Οι διμενικοί έριξαν ένα σχοινί και μας ανέβασαν πάνω στο σκάφος.

Ανάμεσα σε Δόσον και Ανατολήν η Λέσβος, το λαμπρότερο από τα «διαμάντια» των Αγαίων Πελάγους, δικαίως έχει χαρακτηρισθεί ως το «ντού της Αρμονίας και της Ομορφιάς». Το ιδιαίτερο, το πρωτόγνωρο, το ενδιαφέρον αποκαλύπτεται όταν ξνοεί κάποιος στη Λέσβο και «χαθεί» μέσα στο παρόντα.

Ήμαστε κουρασμένοι, εξαντλημένοι, και θέλαμε μόνον να κοιμηθούμε. Ξαπλώσαμε κάτω. Οι διμενικοί φώναζαν "Μνη κοιμάστε, καθίστε!" Μας κλωτσούσαν. Έπρεπε να είμαστε καθισμένοι... Περίπου δύο χιλιόμετρα από την τουρκική ακτή έριξαν τη βάρκα μας στο νερό. Μετά μας ανάγκασαν βίαια να ανεβούμε σ' αυτήν. Είχαν κάνει μια μικρή τρύπα στη βάρκα

GREECE



[Τα αποσπάσματα είναι από τουριστικά site των ελληνικών νησιών και την έκθεση "η αλήθεια είναι πικρή, αλλά πρέπει να επωθεί - η κατάσταση των μεταναστών στα νησιά του αιγαίου[πέσθισ/σάμος/χίος]"]

μας και μας έδωσαν μόνο ένα κουπί. Κωποπλατούσαμε απελπισμένα για να φθάσουμε στην ακτή, αλλά ήμαστε εξαντλημένοι. Εγκαταλείψαμε μετά από μια ώρα. Πιστέψαμε ότι θα πεθάνουμε. »

Η Λέοβος προσφέρεται για όμορφες διακοπές και ήρεμες περιπήσεις, αφού συνδυάει την φύση με την πολιτισμό, την γαστρονομία με την ήρεμη διασκέδαση, τις και απληκτικές παραλίες με τις οικογενειακές εγκαταστάσεις φιλοζενίας!

"Ημαστε μια ομάδα 22 ανθρώπων. Ήμασταν μεσοπέλαγα όταν μας βρήκε το λιμενικό. Μας ανέβασαν στο σκάφος τους έναν έναν. Πρώτος ήταν ένας 17χρονος. Το όνομά του ήταν Μ.Φ. Τον ξυλοκόπισαν αμέσως. Οι άλλοι φοβήθηκαν και πήδηξαν στο νερό. Μετά μας έβγαλαν από τη θάλασσα και άρχισαν να μας κτυπούν και να πυροβολούν... με κτύπησαν και μου έσπασαν ένα πλευρό. "

Η διασκέδαση δε σταματάει ποτέ στα νησιά της Σάμου. Ακολουθεί το νησί σε όλες των τις εκφάνσεις. Η Σάμος γιορτάζει το καλοκαίρι, γιορτάζει τη ζωή. Έχει τους "ναούς" της που είναι αφιερωμένη σε αυτή και είναι γεμάτοι

από θρύλους, διασημότητες και χιλιάδες γηλυκές αναμνήσεις. Το απόγευμα, πριν τη δύση του ηλιού, ακούγονται τα τραγούδια των σειρήνων που μιλάνε για χορό και ζέφρενη διασκέδαση μέχρι το πρωί. Λίγοι μπορούν να τους αντισταθούν.

"Με κτύπισαν αμέσως μόδις ανέβηκα στο μεγάλο σκάφος. Κτύπισαν το κεφάλι μου πολλές φορές σε ένα κάγκελο. Έπρεπε να είμαι γονατισμένος. Ένας λιμενικός ήταν πίσω μου και δύο ήταν μπροστά μου. Αυτός που ήταν πίσω μου με κτύπησε επίτηδες στο κεφάλι δυνατά με το γκλομπ. Με κτυπούσε ξανά και ξανά στο κεφάλι με την άκρη του γκλομπ. Προσπάθησα να προστατευθώ με τα χέρια μου. Με κτύπησε στα χέρια. Μου έλεγαν: "Θα σε σκοτώσουμε."...Ένας άλλος λιμενικός χοντρός ήρθε και μου ψιθύρισε στο αυτί: "Πες την αλήθεια. Αυτοί οι δύο είναι πολύ επικινδυνοί. Θα σε σκοτώσουν..."

Η Ελλάδα είναι το ιδανικό μέρος για να κάνετε ιστοπλοϊα, αφού διαθέτει ήρεμες θάλασσες, υπέροχο κλίμα και χιλιάδες ακίλες και ορμίσκους που είναι προσβάσιμες μόνο με σκάφος. Υπάρχουν πολλά γραφεία ναόλων σκαφών που διαθέτουν στόλους με νέαρις πλήρωμα, ενώ αρκετά γραφεία

προσφέρουν πολυτελείς κρουαζίέρες στα νησιά.

"Βλέπεις το νερό;" Κάποιος από πίσω κρατούσε τα χέρια μου. Ένας άλλος κράτησε το κεφάλι μου από το λαιμό και το έσπρωξε στο νερό. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Μετά από λίγο τραβήξαν το κεφάλι μου πάλι πάνω. Ο λιμενικός μπροστά μου με ρώτησε: "Τώρα θυμάσαι ή όχι;" Αρνήθηκα πάλι. Αμέσως άρπαξε το κεφάλι μου και το βούτηξε στον κουβά. Πίστεψα ότι θα πεθάνω. Νόμιζα ότι δεν θα ζήσω. Όταν έβγαλαν το κεφάλι μου ξανά, ο λιμενικός ρώτησε πάλι: "ώστε δεν θυμάσαι;" Επανέλαβα: "Όχι". Ο λιμενικός πήρε μια πλαστική σακούλα και την έβασε στο κεφάλι μου. Με το ένα χέρι του έσφιξε την σακούλα δυνατά γύρω από το λαιμό μου. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω άλλο. Επανέλαβαν αυτήν την διαδικασία με την πλαστική σακούλα τρεις φορές και μου υπέβαλλαν πάντα τις ίδιες ερωτήσεις. Μετά ένας λιμενικός έκανε ένα σημάδι με το χέρι του: «Φθάνει».



(ΧΩΡΙΣ ΛΩΓΙΑ)



ΣΤΙΣ
22/5,

...μετά την νιοστή σκούπα που είχαν υποστεί απ' τους προστάτες της εγχώριας δημόσιας τάξης, μετά τα τόσα κακοπληρωμένα μεροκάματα, μετά από τις δεκάδες καθημερινές ταπεινώσεις από τους μπάτσους, τους δουλεμπόρους, τους ανασφαλείς έλληνες νοικοκυράσιους και τους ευαίσθητους ποδιτικούς «προστάτες» με την τηλεοπτική γλώσσα και την ανύπαρκτη τσίπα, μετά τα χιλιάδες χιλιόμετρα της φυγής τους απ' τις περιοχές τους που ζούνε στο πετού τους τις πολεμικές σκηνοθεσίες των καπιταλιστικών διακρατικών σχέσεων, μετά τους τόσους θανάτους των συνόρων, μετά το σκίσιμο του κορανιού ενός μουσουλμάνου μετανάστη από τα ντόπια γουρούνια,

εκατοντάδες μετανάστες εργάτες κατέβηκαν στον δρόμο, φωνάζανε, περπάτησαν στους δρόμους που τόσα χρόνια κάνουν πως δε τους βλέπουν και συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Εξεγέρθηκαν. Κι επέστρεψαν ένα απειροεπλάκιστο ποσοστό από την βία που δέχονται κάθε μέρα.

Οι ανότοι, οι φοβισμένοι και τα καθάρματα επέλεξαν να διαβάσουν μια βάρβαρη φονταμενταλίστικη εκδήλωση κάποιου ακατανότου [και κατώτερου] πολιτισμού. Και έκαναν πως δεν είχαν πάρει πάρει γραμμή τίποτα από την καθημερινότητα της ταξικής βίας που είναι παντού –αλλά θεωρείται τόσο αυτονότη που καταλήγει αόρατη.

Οι εξευτελισμοί της κάθε μέρας, η όλο και πιο βάρβαρη εκμετάλλευση και ο κυνισμός της δήθεν φιλανθρωπίας υπάρχουν και μετά την 22/5/09, όπως υπήρχαν και πριν απ' αυτή. Για όλους εκείνους κι εκείνες που βρέθηκαν εκείνη την μέρα στον δρόμο κι αυτούς που είχαν τα μάτια ανοιχτά για να τους καταλάβουν, όμως, εκείνη η μέρα σήμαινε πολλά. Και έκλεινε το μάτι στην αλήθεια πως όταν το παγκόσμιο προϊτεραίατο καταφέρει να οργανώσει το ταξικό μίσος του, διεθνές και χιλιοκομματισμένο όπως και το ίδιο, σε μια δύναμη που θα θελήσει να αλλάξει αυτόν τον κόσμο, δε θα μπορούν να το μαζέψουν χίλιοι διάολοι.

Ξανά και ξανά και ξανά,
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ!