

R.A.W.

RADICAL ANTIFASCIST WORD // ΕΚΔΟΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ANTIFA LAB // ΤΕΥΧΟΣ 2 // 03-09

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΩΝ
ΛΑΓΩΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤV, ΕΝΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΩΝ
ΙΣΧΥΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕΣΕ ΑΠΟ ΤΑ
ΣΥΝΝΕΦΑ...

ΜΑ ΕΙΝΑΙ
ΔΥΝΑΤΟΝ; ΕΚΒΙΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΆΛΛΩΝ;
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΜΕ ΜΑΧΗΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ
ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΦΡΑΓΚΑ;
ΠΟΔΟΠΑΤΑΜΕ ΤΟΥΣ ΛΙΟ ΖΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΥΣ; ΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ,
ΤΕΤΟΙΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ::;





Το antifa ★ LAB είναι μια αντιφασιστική συνέλευση που ζει και δρα στην αθηναϊκή μητρόπολη, έχοντας διαρκώς στο στόχαστρό τως όλους τους φασισμούς -είτε αυτοί κουβαλάνε πάνω τους οιβάσικες είτε όχι. Δεν έχουμε καμία σχέση με κανέναν κρατικό ή mediako θεσμικό φορέα (και καμία όρεξη δεν έχουμε να αποκτήσουμε στο μέλλον). Αν έχεις κάτι να μας πεις στείλτο στο antifalab@ yahoo.gr -αλλιώς μπορεί και να μας πετύχεις στο δρόμο.

Την ίδια στιγμή

που ρ ελληνικός στρατός βρίσκεται στο αφγανιστάν ως δυναμη κατοχής, οι αφγανοί μετανάστες που κατάφεραν να φτάσουν ζωντανοί μέχρι την ελλάδα, βρίσκονται αντιμέτωποι με την "ελληνική φιλοξενία": μια αλυσίδα από δουλεμπόρους, λιμενόμπατσους, τοπικές εφημερίδες, και τοπικούς συλλόγους που εμφανίζονται τόσο γρήγορα όσο εξαφανίζονται. Ισα ίσα για να δώσουν άλλοιθι στους μπάτσους να κάνουν τη βρωμοδουλειά τους.

Την ίδια στιγμή που ευαίσθητοι κρατικοδίαιτοι αριστεροί χύνουν δάκρυα μπροστά στις κάμερες για τη σφαγή στην παλαιστίνη, το ελληνικό και το ισραηλινό κράτος συνεργάζονται σε στρατιωτικό επίπεδο.

Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση υπόσχεται προεκλογικά μείωση της στρατιωτικής δητείας, το ελληνικό κράτος παραγγέλνει όλο και περισσότερα όπλα.

Την ίδια στιγμή και παντού, όλο και περισσότερο, η διαχείριση της εργασίας γίνεται από τα κράτη, τους στρατούς και τους μπάτσους τους, με στρατιωτικά μέσα. Και η αριστερά του κράτους κάνει τη δουλειά της: αφομοιώνει τις αρνήσεις και την πάλη των από κάτω.



ΣΤΟΔΡΟΜΟΣΤΟΔΡΟΜΟΣΤΟΔΡΟΜΟΣΤΟΔΡΟΜΟ

ΟΙ ΜΙΚΡΟΑΣΤΟΙ ΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΑΠΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΟΥΣ!

(>την ιδιοκτοσία που έκαναν πάνω στην βίαιη εκμετάλλευση της εργασίας μεταναστών και ντόπιων εργατών)

Στις 21-1-09 ο καταυλισμός των αφγανών στην Πάτρα έπιασε φωτιά (από λάθος, από ακροδεξιούς, ποιός να ξέρει άραγε...). Όταν έφτασε η πυροσβεστική πάντως, οι γύρω κάτοικοι φωνάζαν “άστους να καούν” ενώ τις επόμενες μέρες η ΔΕΗ τους έκοψε και το ρεύμα... Οι “προοδευτικές δυνάμεις” ψάχνοντας για “ανθρωπιστικές” λύσεις πιέζουν να γίνει επιτέλους αυτό το ρημάδι το κέντρο υποδοχής μεταναστών (=κάποιο στρατόπεδο συγκέντρωσης κάπου που να μην φαίνονται ίσως). Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, τα κέντρα υποδοχής είναι φυλακές. Έτσι απλά.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕ ΤΟΥΣ!

A Οι φασίστες του κοινοβουλίου (το Λ.Α.Ο.Σ.) κρύφτηκαν πίσω από έναν “τοπικό σύλλιγο” στον Αγ. Παντελεήμονα για να απαιτήσουν “δημοκρατικά και μηνιακά” ένα πογκρόμ ενάντια στους αφγανούς μετανάστες που μένουν εκεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε κι αυτός την ευκαρία να “κονταροχυπθεί” με τους ρατσιστές, μπας και μαζέψει κανά ψήφο. Αυτά είναι γνωστά. Αυτό που δεν πήρε δημοσιότητα είναι πως μετά απ' όλα αυτά, στ μέσα γενάρη υγειονομική υπηρεσία μαζί με μπάστους μπήκαν σε κτήριο και μαζέψαν 400!!! μετανάστες. Με πρόσχημα τις κακές συνθήκες διαβίωσης. Με πρόσχημα την υγεία... Ποιών;

B Νεκροί μετανάστες στα 700 μέτρα από το τμήμα μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη. Έλα ρε! Είχαν πάει να κάνουν αίτηση για άσυλο; Τους χτυπήσαν οι μπάτσοι; Τους ξέβρασε το κύμα;



ΣΤΟΔΡΟΜΟΣΤΟΔΡΟΜΟΣΤΟΔΡΟΜΟΣΤΟΔΡΟΜΟ

>ΕΝΤΩΜΕΤΑΞΥ, ΔΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΑΣΥΛΟ.

> Με το νέο νόμο θα γίνονται δεκτές 2, 3 αιτήσεις το χρόνο... Οπότε όλοι παράνομοι, όλοι στο έθεος της εκμετάλλευσης και σε καθεστώς που, και να σκοτωθούν, ε, παράνομοι ήταν...

ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΟΛΠΑ



Κακοί αμερικάνοι- κακό ισραήλ- φιλάνθρωποι έλληνες! κλαψ

Οι αριστεροί του κράτους το παίζουν γι αλλη μια φορά φιλοπαπαιστίνιοι- αντιισραήλ- αντιαμερικάνοι. Τί πιο εύκολο και πιο χρήσιμο για να κερδίζεις κανά ψήφο την ώρα που κρύβεσαι πίσω από το δάκτυλό σου. Την ώρα που οι παλαιοιστίνιοι αντιστέκονται μέσα στην κόλαση, οι ευαίσθητοι ευρωπαίοι συνομιλούν με τον Αμπάς (τον παλαιοιστίνιο εγκάθετο πηγέτη). Κι έτσι, και καλοί βγαίνουν, και οι δουλειές συνεχίζονται κ-α-ν-ο-ν-ι-κ-ά. Άλλωστε "φιλοπαπαιστίνιοι" έχουν δηλώσει κατά καιρούς μέχρι και μερικά φαλακρά καθάρματα που δεν διακρίνονται για την ευφυία ή τον διεθνισμό τους.

>ΚΙ ΑΝ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΑΔΕΣ, ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ.

Γιατί βγαίνουμε στο δρόμο οργισμένοι, πριν κι ενάντια στις μεσολαβήσεις της αριστεράς και των μήντια. Δεν είναι κάποιο βαριεστημένο χόμπυ, δεν είναι παιδική αρρώστεια. Είναι ο φόβος μικρών και μεγάλων αφεντικών, ευαίσθητων αργυρών της αριστεράς και ακροδεξιών καθαρμάτων. Είναι η ζωντανή κοινότητα όσων θέλουν να αισθάνονται κι όχι να καταναλώνουν, που θέλουν να πάρουν τις ζωές τους στα χέρια τους και να σταθούν απέναντι σε μπάστους, πατριώτες, αφεντικά, δημοσιογράφους... Κι απ' ότι φαίνεται κυκλοφορούν πολλοί τέτοιοι στους δρόμους της Αθήνας.

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ

Ή «ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ ΧΑΣΑΠΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Ο Ρομπέρτο Μαρόνι είναι ο υπουργός εσωτερικών της Ιταλίας. Επίσης, είναι και κραγμένος φασίστας ως μεγαλοστέλεχος της ακροδεξιάς «Πλέγκας του βορρά». Άρα όταν ο συγκεκριμένος τύπος βγαίνει και εκφράζει την ανησυχία του για την τύχη τετρακοσίων παιδιών μεταναστών που xάθηκαν στη Λαμπεντούζα και, σύμφωνα μ' αυτόν, έπεσαν θύματα εμπορίου οργάνων μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν το κάνει από κάποια ξαφνική κρίση αντιρατσισμού ή αυτοκριτικής. Ειδικά όταν προτείνει ως τρόπο αντιμετώπισης του θέματος τη λήψη δείγματος dna από όλους τους μετανάστες που μπαίνουν στην Ιταλία. Το γενετικό φακέλωμα είναι ένας από τους καημούς του ιταλικού κράτους που τώρα αμπαλάρεται με ένα πολύ ευαίσθητο, πολύ ανθρωπιστικό περιτύλιγμα. Αυτό το πράγμα έχει όνομα. *Μεταμοντέρνος φασισμός* λέγεται.

>Τι είναι η Λαμπεντούζα;

Στη Λαμπεντούζα (νησί της νότιας Ιταλίας) βρίσκεται το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης μεταναστών της Ιταλίας. Μια βδομάδα πριν τις δολιώσεις Μαρόνι οι μετανάστες είχαν γκρεμίσει τις πόρτες του στρατοπέδου και είχαν κάνει διαδήλωση ενάντια στη φυλάκισή τους σ' αυτό το κοιλαστήριο. Δεν κάθονταν και πολύ ήσυχοι μ' άλλα λόγια. Μια βδομάδα μετά ο Μαρόνι μίλησε για τετρακόσια παιδιά που xάθηκαν ως δια μαγείας από το αυστηρά φυλασσόμενο στρατόπεδο. Καλό timing, ε;



>
ο φωτό από την έξεγερση του δεκέμβρη του 08.
κάπου κοντά στην βικτώρια, μια πρωτοβουλία κατοίκων από το αφγανιστάν
εκφράζει εύγλωττα τις ευχαριστίες της στο ελληνικό κράτος και τον εθνικό
κορμό για την ζεστή φιλοξενία και την ποιότητα ζωής που της προσφέρει.

“Πέρι υγείας” και πολέμο

«...Δεν θα πάω εγώ που είμαι Ελληνίδα το παιδί μου ανάμεσα στις μαντιλοφορούσες. Δεν ξέρω αν είναι άρρωστα τα παιδιά τους και κοιλήσουν τα δικά μας. Να τους κλείσουν κάπου, να μην είναι ανάμεσά μας. Κοιμούνται στη πλατεία και λερώνουν».»

και ελένη (αγανακτισμένη κάτοικος
αγίου παντελεήμονα),
Ελευθεροτυπία, 7/2/09

«Άκουσα τους κατοίκους οι οποίοι με πολύ ενγένεια, αλλά πολύ έντονα περιέχραφαν το τί συνβαίνει. Το αστυνομικό τμήμα αγ. Παντελεήμονα θα ενισχυθεί, αλλά θα υπάρξουν και άλλοι είδους δράσεις οι οποίες, θα βοηθήσουν ώστε, να έχουμε ένα αίσθημα ασφαλείας των κατοίκων καλύτερο από αυτό που υπάρχει σήμερα. Για να έχουμε εντονότερη αστυνόμευση πρέπει να έχουμε περισσότερους αστυνομικούς. Να έχουμε περισσότερες περιπολίες πεζές και εποχιμενες και περισσότερους ελέγχους.»

Χ. Μαρκογιαννάκης, (Υπουργός
Δημοσίας τάξης) στις 21-1-09,
μετά από επίσκεψη στο Α.Τ. του
Αγ. Παντελεήμονα

«...Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, κλεψάριο της Δ.Ε. Κυψέλης - 6ο δημοτικό διαμερίσματος, του Λ.Α.Ο.Σ με επί κεφαλής τον γραμματέα της επιτροπής κ. Σπύρο Παπαδόπουλο επιστέφτηκαν μαζί με τον Βουλευτή Ά' Αθηνών κ. Αθανάσιο Πλεύρη την περιοχή του Αγ. Παντελεήμονος όπου οι κάτοικοι έχουν ξέσπωσει λόγω των απαράδεκτων συνθηκών ζωής που βιώνουν καθημερινά από τους λαθορομετανάστες που κατακλύζουν την περιοχή...»

post από φασιστική ιστιοσελίδα,
12/11/08

«...οι Έλληνες άρχισαν να τους νοικάζουν τα σπίτια τους ζητώντας 20 ευρώ την ημέρα για κάθε δωμάτιο και παραδίληλα διαμαρτύρονται...»

Χ. Κ. (κάτοικος του Αγ.
Παντελεήμονα τα τελευταία 50
χρόνια), Ελευθεροτυπία, 7/2/09

U]

> Μέσα στις πρώτες μέρες του 2009, μια πάνοπλη ταξιαρχία του υγειονομικού, πασχίζοντας για την υγεία και την ποιότητα ζωής όλων, αποφάσισε, με την ευγενική βοήθεια διμοιρών των MAT, να ξεπιπτώσει βίαια μερικές εκατοντάδες προσφύγων από το Αφγανιστάν, από μια τριώροφη εγκαταλευμένη πολυκατοικία στην πλατεία του Αγ. Παντελεήμονα στην οποία δέμεναν εδώ και μήνες.

Σε μια πρώτη -χαζή- ματιά, όλα μπορεί να μοιάζουν καλοπροαιρετα: Μια επιτροπή κατοίκων που υπερασπίζεται την «υγεινή» των δημόσιων χώρων και την ποιότητα ζωής». Άλλα ποιανών; Και οι ντόπιοι και οι μετανάστες, όλοι κατοίκοι του Αγ. Παντελεήμονα είναι. Άλλα αυτοί που δικαιούνται να έχουν λόγο για το τι σκατά περνάνε εκεί φαίνεται πως είναι μόνο οι καταστηματάρχες, οι ιδιοκτήτες, αυτοί που μπορούν να διεκδικήσουν την ποιότητα ζωής (και την αξία των οικοπέδων τους) με την παρέμβαση του κράτους -αυτοί δηλαδή που μέσα στην πολιευθυνική μητρόπολη της αθήνας έχουν την αθώα και θηικά και νομικά δικαιαιωμένη ελληνική ιθαγένεια.

Η διαχείριση των μετακινούμενων προλεταριακών πληθυσμών δεν είναι ζήτημα υγεινής -και σίγουρα δεν μπορεί να είναι υπόθεση καμίας πρωτοβουλίας κατοίκων μιας περιοχής. Αν ήταν, αυτή η πρωτοβουλία κατοίκων θα έπρεπε να δώσει μερικές εξηγήσεις για τους βομβαρδισμούς και την διαρκή πολεμική κατοχή στο αφγανιστάν που έφερε τους χιλιάδες πρόσφυγες στην αθήνα. Έχουμε λόγους να υποψιαζόμαστε ότι η συμμετοχή των καθαριμάτων του ελληνικού στρατού στις σφαγές του αφγανιστάν δεν έχει σαν πρώτο της μέλημα την διατήρηση της ποιότητας ζωής και της υγείας των εκεί κατοίκων.

Όχι. Η επίφαση της «δημόσιας υγείας» τις περισσότερες φορές, όπως στο παρελθόν έτσι και σήμερα, βραμάει. Και είναι συχνά το ιδεολογικό προκάλυμμα που δίνει στο κράτος και στους αστυνομικούς μηχανισμούς του την σαφή κοινωνική εντολή: *Εξοντώστε τους περισσεύμενους.*

Δε χρειάζεται να είσουμε διάνοια για να δεις ότι ο αγ. παντελεήμονας είναι αυτό ακριβώς το παράδειγμα: Όταν ο υπουργός δημοσίας τάξης μιας χώρας επικοινωνεί απευθείας με μια χούφτα

χουντόγερους που ανησυχούν για την «βρωμιά» των «πολιτιστικά κατώτερων», ανθρώπινο κρέας (και ολοκληρωτισμό) να σου μιρίζει.

Όσοι νοιάζονται για την υγεία των κατοίκων της περιοχής τους, να δοκιμάσουν μαζί με τους μετανάστες της περιοχής να κατεδαφίσουν τις μεγαλοϊδιοκτήσιες και το α.τ. της περιοχής («καρφωμένο» επι χρόνια για περιπτώσεις βασανισμών μεταναστών και σωματεμπορίας) για να φτιάξουν κοινωνικός αυτοδιαχειριζόμενους αγρούς, να φυτέψουν πορτοκαλιά και να παίρνουν και βιταμίνη c, που δύλιο έρουσμε την σπουδαία συνεισφορά της στον ανθρώπινο οργανισμό.

Όσοι θέλουν να πατήσουν πάνω σε πτώματα υποτιμημένων εργατών, ανθρώπων που η μοίρα τους έχει καθιριστεί από τα δολοφονικά κρατικά σχέδια επέτασης των πολιτισμένων δυτικών και το χειροκρότημα των φασιστικών κομματιών των κοινωνιών τους, ας πετάξουν τις μάσκες. Όλοι τους ξέρουν.

Αν υπάρχει κάποιος πολιτισμένος στόχος, είναι να οργανώσουμε, μέρα με την μέρα, την «απολίτιση» απάντηση που τους αξέχει.

η ελληνική «ειρηνευτική» αποστολή { τα βλαχαδερά



«Σκοπός της ελληνικής παρουσίας είναι η ανοικοδόμηση και ανασυγχύτηση της χώρας με την εκτέλεση έργων υποδομής, δύος την κατασκευή και διαπλάτυνση οδών και γεφυρών, τις περιφράξεις στρατοπέδων, την ανακατασκευή σχολείων, την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, τον αποχιονισμό, τη διανομή ανδρωπιστικής βοήθειας και την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε Αφγανές από Ελληνίδες στρατιωτικές ιατρούς.»

(δήλωση του επικεφαλής της ελληνικής στρατιωτικής δύναμης στο αφγανιστάν κατά την επίσκεψη ελλήνων βουλευτών στη χώρα)

Οι «ειρηνευτικές αποστολές»

σε διάφορες εμπόλεμες περιοχές είναι άλλη μια προσδήκη στο πλούσιο είναι η αλήθεια λεξιλόγιο των αφεντικών αυτού του κόσμου. Ο όρος «κατακτητικός στρατός» έχει εγκαταλειφθεί ως μη ταιριαστός με το πνεύμα της εποχής.

Η «πτωχή πλην τίμια ελλαδίτσα» (εδώ γελάμε) σαν παραδοσιακά ιμπεριαλιστικό κράτος που είναι έχει αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά και έχει σπείρει τον «ειρηνευτικό στρατό» της σε διάφορα σημεία του πλανήτη, κοιτώντας πάντα αποκλειστικά τα συμφέροντά της, όσο μακριά κι αν χρειάζεται να πάει για να τα εξυπηρετήσει. Έτσι λοιπόν έχει χαρίσει στον εαυτό της ενεργό ρόλο στην επτάχρονη μέχρι τώρα κατοχή του αφγανιστάν από τους δυτικούς συμμετέχοντας στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ με το τάγμα ειδικής συγκρότησης αφγανιστάν.

Η επίσημη ρητορική του ελληνικού κράτους για την παρουσία του στρατού του στην περιοχή συνοψίζεται στις δηλώσεις του καραβανά που

υπάσταρδα του ράμπο } στο αφγανιστάν...



παρουσιάζουν τον ελληνικό στρατό σαν κάτι ανάμεσα σε κατασκευαστική εταιρεία και ανδρωπιστική μκο. Όπως οι αμερικανοί πήγαν στο αφγανιστάν για να σώσουν τον κόσμο από τους κακούς τρομοκράτες έτσι και οι έλληνες πήγαν εκεί για να φτιάξουν δρόμους, σχολεία, να μοιράσουν κανά νουνού και άλλα τέτοια ωραία και πασιφιστικά.

Βέβαια, αυτό που πολλοί κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν είναι ότι εκεί γίνεται πόλεμος και ότι πρώτη και κύρια δουλειά των στρατευμάτων σε εμπόλεμες συνθήκες είναι να πολεμούν και να αναλαμβάνουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες. Το ελληνικό τάγμα για παράδειγμα είχε αναλάβει για μεγάλο χρονικό διάστημα τη φύλαξη του αεροδρομίου της πρωτεύουσας καμπούλ. Και, σίγουρα, ένα αεροδρόμιο δεν είναι και το πλέον κατάλληλο μέρος για να κατασκευάζεις δρόμους ή σχολεία ούτε για να μοιράζεις ανδρωπιστική βοήθεια. Σε ποιον; Στα αεροπλάνα; Αντίθετα, κάθε δύναμη κατοχής που σέβεται τον εαυτό της φροντίζει σε τέτοια σημεία που αποτελούν βασικό στόχο των αντιπάλων της να τοποθετεί μάχιμες

μονάδες. Μονάδες ικανές να υπερασπιστούν το σημείο. Ικανές μ' αλλα λόγια να πολεμήσουν.

Όλα αυτά βέβαια δε φαίνεται να πολυαπασχολούν την πλειοψηφία του εδνικού κορμού που είχε βγάλει αφρούς με την εκστρατεία του ΝΑΤΟ στο αφγανιστάν το 2002. Ο συρφετός αυτός είχε εξαντλήσει τα αντιπολεμικά του αισθήματα στον πάντα βολικό και πάντα τόσο χρήσιμο για τον ελληνικό ιμπεριαλισμό αντιαμερικανισμό του. Περνώντας έτσι στο ντούκου την κανονικότατη, πολεμική συμμετοχή του ελληνικού κράτους στην κατοχή του αφγανιστάν και στον εξαναγκασμό σε μετανάστευση χιλιάδων αφγανών.

Αυτό που δεν έχουμε δει μέχρι τώρα (ίσως γιατί δεν υπάρχει) είναι ένα αντιπολεμικό κίνημα με εύστοχα προτάγματα ικανά να στριμώξουν το ελληνικό κράτος. Αυτά που έχουμε δει και έχουμε μπουχτίσει είναι τα χιτάκια της εποχής: ο τζάμπα φιλειρηνισμός και ανδρωπισμός πακέτο με το «μακριά απ' τον κώλο μου κι όπου θέλεις ας είναι». Αυτά όμως δεν ξεπλένουν την ντροπή. Απλά την κάνουν χειρότερη.

ταξιδεύουμε
μαζί
χωρίς
να συναντιώμαστε



και μέσα σ' αυτά τα λεπτά αναμονής βιώνουμε στηγματισμένους έρωτες με αγνώστους που περνάνε δίπλα μας κάθε μέρα και γουφτώνουμε απελπισμένα τα κινητά στις τοστές μας.



Βιώνουμε την οργή και η σιωπή σπάει με φωνές από μεγάφωνα.



ANTI*FASHION

Μιλάς τζάμπα και δε λες τίποτα

Μιλάς στο κινητό

Μιλάς στο κενό

Μιλάς τζάμπα και δε λες τίποτα

Μιλάς τζάμπα όταν οι σχέσεις είναι τζάμπα

Οι μοναξιές λυσσομανούν, αλλά εσύ μιλάς τζάμπα

Μιλάς τζάμπα όπως αυτοί οι τύποι στις διαφημίσεις. Χαρούμενα δλιμμένος ανάλογα με την περίσταση... Η περίσταση απαιτεί θυσίες!

Τα κινητά δεν μας ελευθέρωσαν ποτέ από τα δεσμά μας, δε μείωσαν καμία απόσταση. Αντιδέτως εκμεταλλεύτηκαν τις αποστάσεις που μας χωρίζουν. Και δε μιλάμε για αποστάσεις που μετριούνται σε μέτρα. Μιλάμε για τις σχέσεις μας που κατακλύζονται από εμπορεύματα. Τα κινητά μας ένωσαν με ομφαλίους λώρους για να μπορούμε να μιλάμε από απόσταση. Από την απόσταση που μας επιβάλλει μια ζωή χωρισμένη σε οκτάωρα.

Μιλάς τζάμπα για να κρατήσεις απόσταση.



Δίνουμε υποτροφία
στη μιζέρια σας.