



έντυπο δρόμου  
τεύχος πειραματικό  
10/09

*first we gain respect then we take revenge!*

*first we gain respect then we take revenge!*

**πρώτα θα μας ηogaριάσουν  
ύστερα θα κληρώσουν!**



# σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης

## κέντρα κράτησης μεταναστών:

Στις 22 του περασμένου Σεπτεμβρη ξέσπασε μικρή διάρκεια εξέγερση στο κέντρο κράτησης της Παγανής στη Μυτιλήνη. Περισσότεροι από 800 κρατούμενοι ξεσηκώθηκαν (σε ένα χώρο που έχει «προδιαγραφές» για 300) απαιτώντας την άμεση απελευθέρωσή τους. Οι συνθήκες κράτησης είναι άθλιες, το νερό είναι βρώμικο και οι μετανάστες δεν προσαυλίζονται, αλλά παραμένουν έγκλειστοι επί μέρες. Η εξέγερση τελικά «σταμάτησε» το ίδιο βράδυ αφού δόθηκαν εγγυήσεις για «καλύτερες» συνθήκες κράτησης και άμεση απελευθέρωση 150 κρατούμενων.

Το κέντρο κράτησης της Παγανής θεωρείται απ' τα «βασικά» στην αντι-μεταναστευτική εκστρατεία που εξαγγέλθηκε νωρίς το καλοκαίρι που πέρασε. Η ελληνική πολιτική κατά της «λαθρο»μετανάστευσης υπόκειται σε ένα βαθμό (την ίδια στιγμή που εξυπηρετεί και δικές της σκοπιμότητες) στην πολιτική της ε.ε. **Η Ελλάδα σαν «πύλη της ευρώπης» είναι κι απ' τους μεγαλύτερους μπάτσους της.** Οι μετανάστες που εισέρχονται «παράνομα» στην Ελλάδα, απαγορεύεται να κατευθυνθούν προς άλλη χώρα της ε.ε., όσο «ξετάζεται» το αίτημά τους για άσυλο (αν έχουν καταθέσει).

Με τούτα και με τ' άλλα, **το ελληνικό έδαφος είναι απ' αυτά με τους περισσότερους φυλακισμένους μετανάστες της ευρώπης.** Ένας αφγανός μετανάστης, κρατούμενος στη Παγανή, λέει χαρακτηριστικά: «... *Μας λένε πως μας δίνουν στέγη και φαγητό και γιατί διαμαρτυρόμαστε. Δεν θέλω φαγητό, θέλω χαρτιά για να φύγω απ' τη χώρα.*»

Η εποχή μας είναι γεμάτη κολαστήρια με «εξωτικά» ονόματα: Γκουαντάναμο, Αμπού Γκράμπι, Μπαγκράμ, κ.α. Εκεί που φυλακίζονται (καθόλου τυχαία) αυτοί κι αυτές που δεν «φτάνουν» στην Παγανή... **Πότε θα συνειδητοποιήσουμε ότι η βαρβαρότητα «εδώ» είναι «συμπληρωματική» της «εκεί»;** (Ιράκ, Αφγανιστάν, Σομαλία...)

## NOTES

### FROM THE ANTI-FAS

Αυτό το έντυπο είναι μια έκδοση της *antifascist action - συνέλευση δυτικών προαστίων. Σημειώσεις* ενάντια στο νέο ολοκληρωτισμό και τα παράγωγά του. *Σημειώσεις* για τις αντιφασιστικές κοινότητες και τις συνειδήσεις...

Για ηλεκτρονική επικοινωνία:  
[antifascistaction.west@yahoo.gr](mailto:antifascistaction.west@yahoo.gr)

στο εξώφυλλο: διαδήλωση στη γαλλία ενάντια στο νόμο περί «κουκούλας»

# fear factory: περί της γρίπης των χοίρων

Η γρίπη των χοίρων είναι στην επικαιρότητα των ΜΜΕ ήδη πολλούς μήνες. Για να μας υπενθυμίζει διαρκώς ότι όλοι και όλες είμαστε εν δυνάμει άρρωστοι/ες. Οι «ειδικοί» κάνουν τερατώδεις (στατιστικές) προβλέψεις για εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Βέβαια το μόνο τερατώδες ως τώρα, είναι η απόσταση μεταξύ προβλέψεων και πραγματικότητας: η στατιστική είναι πράγματι μια τέχνη της εξαπάτησης.

Στην Ελλάδα χρειάστηκε ολόκληρη επιτροπή για ν' αποφανθεί αν έπρεπε (ή όχι) ν' ανοίξουν τα σχολεία κανονικά τον Σεπτέμβρη. Τόσο «δραματική» είναι η κατάσταση. Τόσο που τα πρώτα κρούσματα ν' αποκτήσουν μεγάλη δημοσιότητα και να κλείσουν ολόκληρα σχολεία με το παραμικρή υποψία γρίπης. Για να κρατήσουμε το κεφάλι μας στη θέση του, να πούμε πως αυτοί κι αυτές που πάνε σχολείο μπορεί και να πάθουν διάστρεμμα παίζον-

τας μπάσκετ ή διάσειση λόγω χτυπημάτων απ' τα ΜΑΤ σε καμιά διαδήλωση ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά δεν έχουν και ιδιαίτερη σημασία, γιατί δεν προβάλλονται απ' τα ΜΜΕ με την δραματικότητα του: «κινδυνεύει η υγεία μας». Το πρώτο δόγμα (και αυτής της γρίπης είναι πως δεν υπάρχει πραγματικότητα, πέρα απ' αυτά που λένε οι μηχανισμοί των media και οι «ειδικοί». Καταρχήν, θέλουν να μας «πείσουν» γι' αυτό.

Από κει και πέρα όποιος/α έχει διαβάσει τις οδηγίες αποφυγής της γρίπης θα πρέπει να έχει καταλάβει πως ουσιαστικά πρόκειται για συμβουλές καραντίνας. «Μην κυκλοφορείτε, μην αγγίζετε τίποτα και κανέναν». Σαν να λέμε άμα πάθεις γρίπη, κάτσε σπίτι σου και δεξ τηλεόραση. Αν δεν έχεις πάθει (ακόμα) καλύτερα να μην πολυκυκλοφορείς, για να μην την πάθεις. «Σπίτια σας», με λίγα λόγια.

Συμπέρασμα:

## ΦΟΒΗΘΕΙΤΕ, ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ!!

Και για να δείτε πόσο μακριά πάει η βαλίτσα, μια φωτογραφική γεύση από μεξικό. Ο στρατός στους δρόμους μοιράζει μάσκες και «σημαδεύει» τους διερχόμενους με θερμικές κάμερες για δει αν έχουν πυρετό. Κι αν έχουν... Καραντίνα.



# ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΕΣ

Ο αντιμεταναστευτικός ορυμαγδός των προηγούμενων μηνών έφτασε στο απόγειό του μέσα στο καλοκαίρι. Τα άμεσα αποτελέσματά του ήταν: Ένας καινούριος νόμος, βγαλμένος απ' τις πιο «μαύρες» παραδόσεις του ολοκληρωτισμού, εκκένωσης κτιρίων σε Αθήνα και Πάτρα, όπου διέμεναν μετανάστες και ο (ολοφάνερα πλέον) κρατικά priμοδοτούμενος ρατσισμός. Τα αστυνομικά κρατητήρια και τα διάσπαρτα «κέντρα κράτησης» (τα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης) είναι γεμάτα «λαθρο»μετανάστες. Η αστυνομία, εκεί που βρισκόταν από ιδεολογική (τουλάχιστον) άποψη «στη γωνία» επί των ημερών του Δεκέμβρη, απέκτησε (καθόλου τυχαία) ένα καλό πάτημα για να συνεχίζει τις βρωμοδουλειές της. Τώρα και στο μέλλον.

Για όποιον/α θεωρεί τα παραπάνω «αδιάφορα», τα λίγα λόγια που ακολουθούν μπορεί και να «πείσουν» για το αντίθετο. Μπορεί επίσης να πάρει μια ιδέα του γιατί συμβαίνουν αυτά «τώρα»:

## μετανάστης σημαίνει *εργασία που μεταναστεύει*

Θα έπρεπε να το έχουν «προσέξει» όλοι και όλες πως οι μετανάστες εργάτες δεν έχουν ουδεμία σχέση με τους υπόλοιπους «αλλοδαπούς» που κατακλύζουν (όλο και λιγότερο πλέον) τα ελληνικά νησιά το καλοκαίρι. Να μια βασική διαφορά: αυτοί έχουν γεμάτο πορτοφόλι (ή έτσι θέλει να πιστεύει η ελληνική τουριστική βιομηχανία) και κατάγονται απ' το λεγόμενο «πρώτο κόσμο». Οι άλλοι έχουν άδειο και κατάγονται από χώρες που είτε είναι σε πόλεμο (καθόλου τυχαία με την άμεση ή έμμεση συμμετοχή των «πρωτοκοσμικών» χωρών) είτε οδεύουν προς τα κει με γοργά βήματα.

Τα διάφορα «φιλανθρωπικά» σπαραξικάρδια του τύπου «ήρθαν εδώ αναζητώντας καλύτερη τύχη» συνοψίζονται λοιπόν στο: *ήρθαν εδώ για να δουλέψουν, διωγμένοι απ' τον τόπο τους, στους κλάδους που οι ντόπιοι αποστρέφουν μέχρι και το βλέμμα τους.* Αγροτικές δουλειές, οικιακές βοηθοί, οικοδομές, σας θυμίζουν κάτι όλ' αυτά; Σας θυμίζει κάτι το «δώσ' του κανά δεκάευρω, στη χώρα του αυτό είναι μισθός δεκαπενθήμερου» - λες και οι μετανάστες δουλεύουν μεν εδώ αλλά ζουν εκεί, στις χώρες τους. **Αυτό λέγεται υποτίμηση της εργασίας** - εργασία πληρωμένη με ψίχουλα και πολλοί ντόπιοι έχουν φτιάξει μικρές και μεγάλες περιουσίες έτσι. Αν ήταν πολλοί εκείνοι που στο παρελθόν διέδιδαν ρατσιστικά στερεότυπα εναντίον των μεταναστών, δεν το έκαναν για πλάκα: ο ρατσισμός ρίχνει τα μεροκάματα, γράφαμε (και γράφουμε) στους τοίχους και

μετανάστες στην Πάτρα φτάνουν στα «σπίτια» τους: εγκατελειμμένα βαγόνια του ΟΣΕ



στις αφίσες. Κι αν «τύχαινε» αυτοί οι μετανάστες να ήταν και «παράνομοι» - «χωρίς χαρτιά»... Τότε οι εργοδότες τους φώναζαν τους μπάτσους, κατά διαβολική σύμπτωση όταν ήταν να πληρωθούν.

### «λαθρο»μετανάστης σημαίνει *απαγορευμένος εργάτης*

Τί άλλαξε λοιπόν γι' αυτό το καθεστώς του σύγχρονου σκλαβοπάζαρου και «ανακάλυψε» εν έτει 2009, πως υπάρχει θέμα «λαθρο»μετανάστευσης στην Ελλάδα και σ' όλη την ευρώπη; Η βασικότερη απ' τις αιτίες λέγεται ανοιχτά στις μέρες μας: το όνομά της είναι «κρίση», αλλά οι συνέπειές της δεν συνειδητοποιούνται από πολλούς/ες. Το ότι η κρίση φέρνει απολύσεις και πάγωμα μισθών έχει γίνει δεκτό, περίπου ως αναπόφευκτο. Και τ' αφεντικά «παίζουν μπάλα» μόνα τους.

Το ελληνικό κράτος (και οι κοινωνικές του συμμαχίες) «ανακαλύπτει» το 2009 και εν μέσω της κρίσης τη «λαθρο»μετανάστευση, όταν έχει ευνοήσει αυτό το καθεστώς για πολύ συγκεκριμένους λόγους (όπως δείξαμε παραπάνω) επί σχεδόν είκοσι χρόνια. Τί θα σήμαινε αυτή η εξέλιξη για εργάτες σε καθεστώς παρανομίας, χωρίς «χαρτιά» και δικαιώματα; Λέμε χωρίς περιστροφές πως **το κυνήγι της «λαθρο»μετανάστευσης είναι το «ανάλογο» των απολύσεων και του παγώματος μισθών, με τη συνοδεία μπάτσων, κρατητηρίων και στρατοπέδων συγκέντρωσης!** Ταυτόχρονα και λόγω του κυνηγιού, η διαδικασία της υποτίμησης της εργασίας στρατιωτικοποιείται, γίνεται πιο βίαιη και ολοκληρωτική.

**Κι όποιος «νομίζει» πως αυτός ο γιγάντιος μπατσο-μηχανισμός θα σταματήσει «μόνο» εκεί, θα καταλάβει στο πετσί του, τις φρούδες ελπίδες που έτρεφε!**



# flash

**ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΑΠ' ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ... ΞΕΣΠΛΑΙ ΜΙΑ ΑΓΡΙΑ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΑΦΟΡΜΗ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ - ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ!**

ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΕΞΕΓΕΡΣΗ



Ο αεικίνητος πρόεδρος του πασοκ υποσχέθηκε στην ομιλία του στη ΔΕΘ να μετατρέψει την Ελλάδα σε δανία του νότου μιλώντας για πράσινη ανάπτυξη. Προφανώς πράσινη ανάπτυξη εννοούσε την καραμέλα της «καθαρής ενέργειας» και όχι το να τρώμε μόνο χόρτα όπως ο λεπτεπίλεπτος καρατζαφέρης.

Στην πραγματική δανία, αυτή του βορρά, η πράσινη («λευκή») ανάπτυξη δουλεύει μια χαρά απ' ότι φαίνεται. Οι ανεμογεννήτριες στροβιλίζουν, οι πόλεις-μακέτες έχουν αρκετό πράσινο για να βοσκήσουν όλοι οι φυσιολάτρες της ευρώπης κλπ, κλπ.

Αλλά εκτός από τις ανεμογεννήτριες και τις καθαρές πόλεις ανθεί και ο αντιμουσουλμανισμός. Η δανική κοινωνία βλέπει τον εαυτό της πολυπολιτισμικό: όλοι χωράνε αν αποδεχτούν (με το ζόρι) τη «δυτική κουλτούρα».

Οι Δανοί δεν είναι ρατσιστές, «απλά» δεν γουστάρουν τους μουσουλμάνους. Από την άλλη το κράτος τους είναι στις πρώτες θέσεις σε απορρίψεις αιτήσεων για άσυλο σε μετανάστες από το Ιράκ (και αλλού) Απ' την άλλη βασικός υποστηρικτής της κυβέρνησης είναι το ακροδεξιό PPD, το οποίο αρχές Σεπτέμβρη έκανε προπαγάνδα ενάντια στην ανόρθωση τζαμιού στην κοπεγχάγη...

Η κουλτούρα των «λευκών καθαρών προαστίων»

# δανία-του -νότου ;



πάει μια χαρά με τον αντιμουσουλμανισμό. Και όλα αυτά πάνε σετ με στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών και περισσότερους μπάτσους.

Οπότε λοιπόν τι λείπει από την Ελλάδα για να αποκτήσει “πράσινη ανάπτυξη”; Τι εννοεί ο κύριος Γιώργος; Γιατί απ’ όσο ξέρουμε και στην Ελλάδα μια χαρά ανθεί ο αντιμουσουλμανισμός και το ελληνικό κράτος καθώς και οι μπάτσοι του σκληραίνουν κάθε μέρα όλο και περισσότερο κυρίως απέναντι στους μετανάστες εργάτες.

Εκτός αν εννούσε ο κύριος Γιώργος ότι θα γεμίσει η πόλη ποδήλατα και ανεμογεννήτριες, αγέλαδες θα βοσκάνε αμέριμνες σε λειβάδια... Και εμείς θα παίζουμε στα πάρκα πίνοντας χυμό ανανά κάτω από τον πράσινο ήλιο, όπως φαντασιώνονται οι σαπίλες οικολόγοι και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις.

Για να μην υπάρχουν τέτοιες απορίες λοιπόν βγήκε ο Χρυσοχοϊδης σε ραδιοφωνική εκπομπή και δήλωσε: “απέναντι στη λαθρομετανάστευση θα επιδείξουμε μηδενική ανοχή”... Με τέτοιες δηλώσεις πως να μην πάρει τα αντίστοιχα υπουργεία (δημ. τάξης) που μετονομάστηκε πλέον στο οργανωμένο «προστασίας του πολίτη». Οπότε δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια παρεξήγησης. Η βία απέναντι στους μετανάστες εργάτες θα συνεχίσει να επιταχύνεται...



# ΣΤΡΑΤΟ/ΜΠΑΤΣΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ:

ΟΚ το ξέρουμε, οι καιροί είναι δύσκολοι, η ανεργία είναι μεγάλο πρόβλημα, οι νέοι δεν βρίσκουν σταθερές δουλειές με καλές απολαβές και όσοι έχουν τελειώσει «καλές» σχολές θα δουλέψουν στο αντικείμενό τους μετά από πολλά χρόνια.

*Ξέρουμε επίσης πως όλ' αυτά είναι μαλακίες*, ειδικά όταν δίνουν άλλοθι σε μυαλά φορτωμένα ατομισμό και ιδιοτέλεια «να εξασφαλίσουν σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξη μέσα από στρατομπατσικές σχολές». Σε όσους καμώνονται πως δεν τα ξέρουν να «θυμίσουμε» πως το να γίνεις караβανάς δεν συνεπάγεται απλώς πως φοράς στολή, σημαίνει πως επιλέγεις να συνταχθείς με αυτούς που σκορπάν το θάνατο στο υπό (ΚΑΙ ελληνική) κατοχή Αφγανιστάν, μ' αυτούς που κάνουν σκοποβολή με κινούμενους στόχους στα σύνορα και μ' αυτούς που αύριο πιθανά να χρειαστεί να οξύνουν το δολοφονικό τους έργο. Με δυο λόγια να γίνεις ένας απ' αυτούς.

Απ' την άλλη το να γίνεις μπάτσος σημαίνει πως δέχεσαι να δείρεις τους παλιούς σου συμμαθητές αν αυτή την εντολή έχεις απ' τον ασύρματο, να κάνεις εκ του ασφαλούς τον τραμπούκο σε μετανάστες ή νεολαίους, να γίνεις πληρωμένος μπράβος των αφεντικών. Ο χειμώνας που μας πέρασε, έκανε ξεκάθαρο πως οι οδομαχίες, οι φωτιές και τα οδοφράγματα είναι τα μόνα αποτελεσματικά μέτρα ενάντια στην εξάπλωση της *γρίπης των μπάτσων*.

Σ' αυτόν τον κόσμο ο καθένας κάνει τις επιλογές του και παίρνει τα ρίσκα του. Πέρυσι κάποιοι μαθητές επέλεξαν να πετροβολήσουν τα τμήματα και να βρεθούν πίσω απ' τα οδοφράγματα. Του χρόνου κάποιοι άλλοι θα βρίσκονται απ' την απέναντι μεριά.

**Δεν είναι η δουλειά που έγινε ντροπή...**

**είναι η ντροπή που έγινε «δουλειά»!**