



Μπάτσοι και ναζί, το ίδιο μαγαζί.

Στις 22 του Σεπτεμβρη, οι χρυσαυγίτες αποφάσισαν να κάνουν μίνι πορεία στο σταθμό λαρίσσης. Πήραν τις σημαίες τους, τα εμετικά φυλλάδιά τους και... επιβιβάστηκαν σε βανάκι της αστυνομίας που τους μετέφερε μέχρι εκεί. Τίποτα παράξενο δηλαδή. Τα "παιδιά" είπαν να κάνουν μια παρεμβασούλα και ζήτησαν τη βοήθεια των φίλων τους. Αφού ανεβοκατέβηκαν στο βανάκι της αστυνομίας λοιπόν, μετά συνέχισαν παρέα με τους μπάτσους να μοιράζουν τα φυλλάδιά τους σαν να μην τρέχει μιά και στο τέλος φέραν και μια βόλτα τη διασταύρωση φωνάζοντας τα ρατσιστικά τους συνθήματα ενάντια στους μετανάστες και αποχώρησαν όλο φιγούρα.

Τι κρίμα τώρα γι' αυτούς που τους κατέγραψε μια κάμερα και έτσι δεν είχαν την ευκαιρία να έχουν την αποκλειστικότητα οι ίδιοι μέσα απ' το σάητ τους...

Αναγκάστηκε και κοτζαμάν Γενική Αστυνομική Διεύθυνση (που δε δίνει λόγο σε κανένα, όχι τώρα σε κάτι "άπλυτους") να βγάλει ανακοίνωση ότι... όλα παιδιά παρεξήγηση, δεν είναι έτσι... κλπ. κλπ.

Ουστ βρωμόσκυλα. Άμα δε δουλεύατε με τους μπάτσους παρέα δε θα υπήρχε μέρος να κρυφτείτε. Τσάμπα μάγκες και νταηλίκια. 20 και βάλε χρόνια σας κανακεύουνε να τραμπουκίζετε κάνα μαθητή, να μαχαιρώνετε κάνα διαδηλωτή και τώρα πρόσφατα να ξυλοφορτώνετε κανά μετανάστη. Όλοι μαζί πάνω σ' έναν. Τόσο αντρινλίκι.

Κι εσείς "παιδιά" της αστυνομίας, άξιος ο μισθός σας. Μην κοψομεσιαστείτε προσέχτε.

ο χρυσαυγίτης απερίσπαστος συνεχίζει το μοίρασμα...



Ένα κι ένα κάνουν δύο: Σκατά στις παρελάσεις!

Εντάξει όλοι γουστάρουν να χάνουν μάθημα. Αλλά κι η παρέλαση είναι μια μαλακία σκέτη. Σηπτό Βήμα, φλώρικα ρούχα, δυσκοιλίες γκριμάτσες και υποτακτικό γνέψιμο μπροστά μπροστά στους «επισήμους», τους δημαρχέους δηλαδή και τα υπόλοιπα καθήκια που αντί για Βλέμμα αξίζουν δέκα φάσκελα έκαστος. Αυτή η φιέστα Βρωμάει απ' άκρη ως άκρη παιδαρχία. Κι ενώ τόσα χρόνια οι κρατικοί αξιωματούχοι την έχουν δει ευρωπαίοι, δε λένε να ξεκολλήσουν από το καραγκιοζιλίκι των παρελάσεων. Γιατί μόνο σ' αυτών τον τόπο παριστάνουν οι μαθητές τους φαντάρους με τη σημαία μπροστά, και μάλιστα δύο φορές το χρόνο.



Να κρατάμε τις παραδόσεις λένε ξεδιάντροπα. Γιατί ποια είναι η παράδοση των παρελάσεων; Μα της χούντας του Μεταξά. Αυτός ο τύπος ήταν δικτάτορας από το 1936 ως τις αρχές του 1941 και φρόντισε και πριν τον πόλεμο να χυθεί άφθονο αίμα εργατών που διεκδικούσαν καλύτερους όρους ζωής. Εμπνευσμένος από το φασισμό του ιταλιού Μουσολίνι και το άηλο αστέρι του ολοκληρωτισμού, το Χίτλερ, έβαλε μπρος τις συνταγές που είχαν εφαρμόσει κι εκείνοι. Έφτιαξε λοιπόν μια οργάνωση, την ΕΟΝ, όπου έπρεπε να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές, ήθελαν δεν ήθελαν. Σ' αυτήν τους μάθαιναν μεταξύ άλλων να χαιρετούν πειθήνια την εξουσία (όπως οι χιτλερικοί), να ρουφιανεύουν όποιον δεν ήθελε το δικτατορικό καδεστώς και να κάνουν παρελάσεις για να τονώνουν το εθνικό φρόνημα. Από κει λοιπόν κρατάνε οι μαθητικές παρελάσεις, από το φασισμό. Κι ενώ στις άλλες χώρες μετά τον πόλεμο έδαψαν όλες τούτες τις παπαριές στη ντουλάπα της ιστορίας, μόνο εδώ πέρα αυτές ζουν και βασιλεύουν. Σα να μην τρέχει τίποτα, σα να είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα του κόσμου να βαράς τα πόδια σου στο ρυθμό στρατιωτικών εμβατηρίων.



Όσοι όμως νομίζουν ότι πράγματι κάτι τρέχει με τις εθνικιστικές γιορτές και παρελάσεις, ας μην τσουβαλιάζονται σ' αυτές. Κι ας δηλώνουν τις αντιρρήσεις τους. Υπάρχουν πολλές λέξεις και πολλοί τρόποι γι' αυτό, φαντασία να υπάρχει και καλή αντιφασιστική διάθεση!



ΧΕΣΕ τις παρελάσεις και τον εθνικισμό

καλύτερα **ΦΡΙΚΙΟ** και αντιφασισμός

Καλύτερα με σκισιμένο τζιν παντελόνι

Στις μέρες μας πολλοί μαθητές διαλέγουν να υπηρετήσουν την πατρίδα στο μηχανογραφικό τους. Για πιο λιανά, στρατοαστυνομικές σχολές (ΣΑΣ).

Πιστεύεται πως η επιλογή ΣΑΣ παρέχει ένα εξασφαλισμένο μέλλον. Ένα μέλλον που όσοι το διαλέγουν το μεταφράζουν ως σίγουρη δουλειά, σίγουρος μισθός, πρόωρη σύνταξη. Γερή καβάτζα, λοιπόν, αν φανταστεί κανείς πως αυτά τα άτομα δε θα μοχθήσουν για τίποτα. Αποφασίζουν πως αντί να ρισκάρουν οποιοδήποτε άλλο μέλλον, ξεπουλάνε την υπόλοιπη ζωή τους στην υποταγή, στο ρουφιανιλίκι, στο "πατάω επί πτωμάτων" (και κυριολεκτικά) για τα σίγουρα φράγκα. Αποφασίζουν από τα 18 πως -για να τα βγάλουνε πέρα, επαγγελματικά- θα δέχονται και θα εκτελούν διαταγές ρομποτικά. Ό,τι πει ο κυρ καθηγητάς - αρχίμπατοςς /λοχαγός. Δε θα μπορούν να εκφράσουνε τυχόν αμφιβολίες. Για αμφισβήτηση ούτε λόγος. Ο στρατός και η αστυνομία παίρνει εντολές και εκτελεί. Ωμά. Είναι δούλοι με όπλα, στην ουσία.

Αντίθετα, ένας φοιτητάκος οποιασδήποτε άλλης σχολής, θα έχει περιθώρια όσο σπουδάζει να αντιπαρατεθεί δημόσια με τον καθηγητή του. Επίσης, θα μπορεί όλον τον καιρό που κάνει τις σπουδές να αλητεύσει, να περιπλανηθεί, να φρικάρει, να τολμήσει, να γνωρίσει, να δει, να ζήσει πράγματα. Φοιτητική ζωή το αποκαλούν. Χωρίς να σημαίνει απαραίτητα πως αυτού του είδους οι φοιτητές αράζουν και τους τα σκάνε οι γονείς. Μάλιστα, η μεγάλη πλειοψηφία από αυτούς δουλεύει.


Μέχρι πολύ πρόσφατα, ο κόσμος έβαζε σε πρώτο πλάνο την αξιοπρέπεια του. Είχε για μπουνιδια και χλέπες τους αστυφύλακες και τους μονιμάδες του στρατού. Του κλώτσου και του μπάτσου, δηλαδή!!



στρατιωτικό
μπρεηκντάνσινγκ..

Η καθημερινότητα στις ΣΑΣ περιλαμβάνει ο στρατοματσοφοιτητής να υπόκειται σε καψόνια, να ξυλοφορτώνεται (εκπαίδευση το λένε), να κοιμάται σε ίδιες εστίες μόνο μαζί με στρατοματσοφοιτητές, να ξυπνάει από τα χαράματα, να μην έχει εξόδους παρά μόνο τα σαββατοκύριακα, να διασκεδάσει σε κλειστά πάρτι μονάχα με τους συναδέλφους και λοιπά. Τελείως στην απομόνωση. Αν γουστάρει κάποιος να βγει σε κάνα κλαμπ το σαββατοκύριακο, δε θα μπορεί να γυρίσει στη μονάδα. Ειδικά αν έχει τσούξει και κάνα δυο παραπάνω.

παιδιά με στολή κι ένα πιστόλι.



Μπήκα όπως κάθε μέρα στο λεωφορείο, και ως συνήθως δεν είχα εισιτήριο, αφεντέρου επειδή προτίμησα το ένα ευρώ να το κάνω πασατέμπο. Δυο στάσεις πριν κατέβω, και σε σημείο που δεν είχε στάση, ο οδηγός ανοίγει την μπροστινή πόρτα και μπουκάρουν δυο ελεγκτές, με ύφος "τώρα την γαμήσατε". Δυο τρισάθλιοι τύποι που την είχαν δει μπάτσοι και γκάριζαν για εισιτήρια με υπερβολικό ζήλο, που πρόδιδε φανερά το πόσο θα γούσταραν να είχαν ανώτερο αξίωμα, με όπλο, εξάρτηση, και απ' όλη. Η φιλοδοξία αυτή δεν άργησε να φανεί, αφού με το που εντόπισαν δυο μετανάστες χωρίς εισιτήριο, άρχισαν τις απειλές για παραπομπή στους μπάτσους και φράσεις του τύπου "θα σε στείλω από 'κει που 'ρθες". Πιο φασίστες δεν γίνονταν. Κάπου εκεί ήρθε κι η ώρα μου! Εισιτήριο δεν είχα, ταυτότητα δεν έδειξα (σιγά μην έδειχνα), μέχρι που ο τύπος έφτασε να μου ζητήσει 60 ευρώ στο χέρι (τι γελοίο!).

Τότε, τους "παραβάτες" (εμένα και τους δύο μετανάστες) μας οδήγησαν μπροστά, δίπλα στον οδηγό, ώστε να μπορέσουν οι υπόλοιπες πόρτες να ανοίξουν κανονικά στην στάση, χωρίς να ξεγλιστρήσουν οι "εγκληματίες". Έβα όμως που εγώ στην επόμενη στάση κατέβαινα και δεν είχα καμία όρεξη να τους κάνω τη χάρη να πάω μαζί τους μέχρι το τμήμα. Εκεί, ρωτάω τον ελεγκτή που μας πηγαίνει, και τότε φέρνει τη βρωμόφοσά του μες στη μούρη μου και μου πετάει ειρωνικότητα "βόητα". Αυτό ήταν. Τα πήρα στο κρανίο και βρήκα και την ευκαιρία να τους βάλω στη θέση τους. Με φωνές, και επαναλαμβάνοντας συνεχώς (να το ακούσουν όλοι) τη μαλακία που μου είπε, προχώρησα προς την πόρτα, και δήλωσα πως θα κατέβαινα στη στάση μου. Οι τύποι προφανώς ακολούθησαν, αφού δεν είχαν καμία δικαιοδοσία να κάνουν

κάτι παραπάνω (τι, θα με έδεχναν;). Φυσικά πήραν και τους μετανάστες μαζί. 120 ευρώ δεν τα ακήνεις έτσι εύκολα. Κατεβαίνοντας στον προορισμό μου συνέχισα να τους κάνω τη ζωή δύσκολη υπονοώντας ότι δεν θα άφηνα την συμπεριφορά τους να περάσει έτσι. Αναγκάστηκαν να με διώξουν για να μην επηρεάσω τους μετανάστες, τους οποίους είχαν σκοπό, όπως είχα ακούσει, να τους εκβιάσουν παραπάνω για τα ρεφτά, ώστε να μην φτάσουν στο τμήμα. Δυστυχώς οι μετανάστες, λόγω της κοινωνικής τους κατάστασης, δεν μπορούσαν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους όπως εγώ, και ως αναμενόμενο οι ελεγκτές πιέζουν εκεί που τους παίρνει.

**μπάτσοι την είδατε;
μπάτσες που θέλετε...**

το antifa str είναι μία αντιφασιστική ομάδα των αθηναϊκών δρόμων. αυτό το τεύχος (όπως και ό,τι κάνουμε) προέρχεται από δικό μας κόπο, ξενύχτι, χρήμα, σκέψεις. δε συμμετέχουμε σε κόμματα για να μας καθοδηγούν ούτε χρησιμοποιούμε τα κανάλια και τους σταθμούς για να μιλήσουμε, γι' αυτό και μπορούμε να τους διαλοστέλνουμε όλους αυτούς. θα μας βρείτε ανάμεσα στους εργάτες και τις εργάτριες, στους άνεργους και τις άνεργες, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, τους μαθητές και τις μαθήτριες, ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους δηλαδή, που έχουν "πονηρούς" αντιφασιστικούς σκοπούς. για πιο συγκεκριμένα όμως...



...και για όποιον-α ψηθεί να μας πει καμιά κουβέντα, ας στείλει στο:
antifastr@yahoo.com